

ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS

ADVIESBRIEF 16

Mijn dier is overleden, wat nu?

U moet er natuurlijk nu nog niet aan denken, maar er komt ooit een moment waarop uw huisdier overlijdt. Een pijnlijke, maar onvermijdelijke gebeurtenis in elk dierenleven. Omdat het nuttig is er op voorhand al eens bij stil te staan – vlak na het overlijden kan het vaak lastig zijn om er helder over na te denken - zetten wij de mogelijkheden om met het dode lichaam om te gaan even op een rij.

1. Nadat u rustig afscheid hebt genomen, blijft het overleden dier achter in onze dierenartsenpraktijk en staan wij verder in voor de ophaling en verwerking. Deze optie wordt het meest gekozen. Het lichaam wordt bij ons opgehaald door de firma Hokatrans en voor verdere verwerking afgevoerd, eventueel samen met nog andere gestorven huisdieren. De verwerking bestaat erin dat de lichamen op zeer hoge temperatuur worden gebracht.
2. U verkiest een individuele crematie. In dit geval wordt het dier door ons of door u zelf naar een dierencrematorium gebracht om daar gecremeerd te worden. Onze praktijk werkt op dit punt samen met Antverpialiberty in Viersel (www.antverpialiberty.be). Indien u dat wenst, kunt u in de ontvangstruimte van het crematorium nog een laatste groet brengen aan uw huisdier. Ook bestaat de mogelijkheid om de as mee te nemen in een urne. Deze laatste oplossing is uiteraard wat duurder dan de andere. Wij informeren u graag vooraf over de tarieven.
3. U begraaft uw huisdier in de tuin. Dit is toegestaan als voldaan is aan enkele voorwaarden. Begraven mag alleen in een zanderige grond. In een klei- of leemachtige grond vindt immers onvoldoende ontbinding plaats. Het dier moet in een put begraven worden van minstens een halve meter diep. Dit voorkomt dat andere dieren het beginnen op te graven. Het dier moet wel boven het grondwaterniveau liggen. Er mogen geen plastic zakken of ander slecht afbreekbare verpakkingen mee de grond in.
Voor dieren van meer dan 15 kg raden we het zelf begraven om praktische redenen af.

4. Dierenbegraafplaatsen: momenteel zijn er geen vergunde dierenbegraafplaatsen meer in Vlaanderen. Er bestaan wel wetsvoorstellen om dit opnieuw te legaliseren.

Als de mogelijkheden nog wat onduidelijk zijn of u bijkomende vragen hebt, neem dan best contact op met één van onze dierenartsen. Zij kunnen je helpen met kiezen, waar nodig nog wat meer uitleg geven en u indien gewenst adviseren over de aanschaf van een nieuw huisdier.

We willen u tot slot nog één gouden raad geven: doe wat uw hart u ingeeft. U zal zich het beste voelen wanneer u van uw vriend afscheid neemt op een manier die het best bij hem of haar, maar ook bij uzelf past!



Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De Vrijheid in Hoogstraten.

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kunt u gratis downloaden op www.dapdevrijheid.be. Op deze site kunt u zich ook registreren voor de nieuwsbrief van DAP De Vrijheid. Voor meer diepgaand advies kunt u een telefonische afspraak maken (tel. 03/314 87 67).

Dierenartsen Katrien Eelen, Veerle Guffens en Wendy Op De Beeck